

## Visemænd

### **Vers 1**

Jeg gad godt vær' som en af de visemænd  
Med sit grej på nakken i tillid til sit slæng  
I et barsk miljø på mission der er hæs blæst  
Alle er samlet på grund af hvad de har læst  
Hvad ordene bringer os - de var ikke spor fromme  
De visemænd havde et håb om mesterens komme  
De tog action på det, det er nemmere sagt end gjort  
De stoppede ikk op selvom det det var hårdt  
Du spør måske dig selv hvordan gik det ned  
Hvad ka vi bruge det til de blev jo ved for  
Det barske drenge på mission de havde et kald  
Om at finde deres konge blandt hyrder i en stald  
De mistede ikk gejsten selvom de fandt ham blandt køer  
Deres billede af kongen glippede men troen blev større  
Messias kom på et æsel du kender beretningen  
De tre visemænd mistede slet ikk fatningen

### **Vers 2**

#### **Julen er her**

vi læser op pynter op for

#### **Julen er her**

jeg kan høre det på de skingre jule klokker, Som bringer den varme ind stuerne som et bankende hjerte  
Som bringer folk sammen - prøv og mærk det

#### **Julen er her**

du ka tro at sneen daler ned fra skyerne, julen er her lyset brænder rundt om i byerne  
For det lille barn er født som en gave sendt fra himmelen oppe fra og ned  
Det står i Lukas evangeliet

#### **Julen er her**

og du ka tro det lugter brunt og brandt

#### **Julen er her**

Jesus er født der var en frelser vi fandt, Kom og fejr det med mig en jul vi ej nogensinde glemmer  
Find din glæde frem fra alle dine skuffer og gemmer

#### **Julen er her**

folk siger YO kom nu forklar mig

#### **Julen er her**

og hvad skal nu al den galskab gøre godt for, Det handler om de drenge og de havde et svar  
Om en stjerne på himlen lad mig se at gøre det klar

### **Vers 3**

Er nede med evangeliet og dem samler  
Det er hva julen handler om der står  
I et skur afsides og der var mange hyrder omkring  
I laden lå en mor på gulvet uden skyggen af en seng  
Iblandt køer og får fandt de omsider det lille barn  
Vejret skiftede og vinden lagde sig hen uden larm  
Laden var ussel, men stemningen var stor  
Omsider kom messias til vor lille runde jord  
blot en lade var nok i en krybbe med jord  
Men med det yndigste musik sunget af et engle kor  
Kongen er her for os alle det er det som vi lærte  
Alt det Gud havde gjort - gemte Maria i sit hjerte  
ta' den hue på Glem alt hva du skal nå  
Tiden er hvor du både ka give og få  
Jeg gad godt vær' som en af de visemænd  
Med sit grej på nakken i tillid til sit slæng